



Op vakantie? Licht de buren in!



Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:

- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Beste burens,

Fijn dat jullie op onze woning willen letten tijdens onze vakantie!
Bij deze een overzicht van onze gegevens en een geheugensteuntje
van wat we met elkaar hebben afgesproken.
Als jullie iets verdachts zien of horen, bel dan het alarmnummer 112.

Vertrekdatum
We zijn weer thuis op
Vakantieadres
In geval van nood bellen naar
op telefoonnummer

Door onderstaande voor ons te doen, lijkt het net alsof we thuis zijn.
Dat schrikt inbrekers af.

- Post uit het zicht opruimen
- Onze planten water geven
- Gordijnen 's avonds dichtdoen en 's ochtends openen
- 's Avonds een lampje aan doen
- Ons huisdier eten geven
- De vuilnisbak op dag buiten zetten
- En

Alvast bedankt!

Groetjes,

PS: Zet gerust jullie auto voor onze deur!